

CURIOUS

DANSK CANADISK AMERIKANSK VENSKABSFORENING

DECEMBER 2022 / 04



Magasinet for rejseglyde!

Få inspiration til planlægningen af din rejse og læs om andres spændende oplevelser



CANUSA

Udgivet af:

Dansk Canadisk Amerikansk
Venskabsforening

Oplag:

300

Redaktionen

Anders Friis Knudsen (ansv.)
Torben S. Hvass

Formand:

Anton Petersen
Kåsvænget 31
Strib
5500 Middelfart
antonp@stribnet.dk
M: 5026 3793
T: 6440 2121

Næstformand:

Ole Poulsen
Langgade 21
Lund
8700 Horsens

Kasserer:

Svend Erik Rasmussen
Parkvej 71
5492 Vissenbjerg
M: 4035 0875

Sekretær:

Anders Friis Knudsen
Rugårdsvej 226 G
5210 Odense NV
post@canusa.dk
M: 4243 7347

Torben S. Hvass

Strandlystvej 25
5330 Munkebo
torbensh@gmail.dk

Kontakt:

post@canusa.dk
www.canusa.dk
www.facebook.com/
canusavenskabsforening

MobilePay

853140

Opsætning / Tryk:

Vissenbjerg Tryk
Deslers Grafisk Hus

De i artiklerne fremførte synspunkter er forfatterens og deles ikke nødvendigvis af udgiveren. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte artikler og indlæg. Eftertryk af op til 50 % af teksten er vederlagsfrit, men i alle tilfælde skal det ske med tydelig kildeangivelse.

INDHOLD

- 1 FORSIDE:
POW WOW, TSUUT'INA NATION, ALBERTA
Foto: Jette Skjærlund
- 3 LEDER
Af Anton Petersen
- 4 FRA KOLLEGIUM TIL MUSEUM
– 30 ÅR I DICKSON
Af Aase Christiansen og Connie Swarbrick
- 9 TIL FROKOST I DICKSON
Af Jette Skjærlund
- 11 POW WOW
Af Jette Skjærlund
- 18 BRAT MØDE MED ROCKY MOUNTAINS
Af Anders Friis Knudsen
- 20 CANUSA KALENDEREN



VIDSTE DU AT...

Skikken med udskårne græskar til Halloween er amerikansk med et irsk twist. Irske immigranter havde taget skikken med sig fra deres hjemland, hvor man brugte udhulede roer med et stykke glødende trækul som lampe. I USA ændredes skikken, så det i stedet blev udhulede græskar, man brugte.



Foto: Old World Wisconsin. Anders Friis Knudsen.

I CANUSA har vi nu holdt efterårets arrangementer. Vi havde nemlig en meget velbesøgt aften med "Mad & Film" fredag den 7. oktober, hvor 53 deltagere så den nye filmatisering af "Udvandrerne". Vi havde en rigtig god aften, og i år var der mad nok til alle.

Torsdag den 24. november havde vi som sædvanligt Thanksgiving middag i Vissenbjerg Samlingshus. Efter middagen med kalkun og tilbehør var der også i år et spændende foredrag. Det blev dog ikke med familien Silberg, som ikke var klar med deres foredrag efter turen gennem USA, så dem vil vi have med på et senere tidspunkt. Til gengæld havde Søren Svane Larsen fundet en anden god foredragsholder, Nikolaj Witte, til mødet i Vissenbjerg.

Til vinterens foredrag – fredag den 27. januar 2023 - har vi lavet en aftale med Bjarne Løgstrup Pedersen, som vil fortælle om nogle af sine mange oplevelser på sine mange ture til Alaska. Det bliver i år i Vissenbjerg Samlingshus, hvor vi altid får en god betjening. Så vi vil starte aftenen med spisning inkl. 1 glas vin, øl eller vand. Jeg har hørt Bjarne fortælle om sine oplevelser i Alaska, og det var en rigtig spændende oplevelse.

Lørdag den 25. marts 2023 er det tid for årets generalforsamling. Det bliver igen i Strib Fritids- og Aktivitetscenter på Ny Billeshavevej. Her begynder vi med frokost kl. 12.00 og efterfølgende generalforsamling og foredrag. Vi har endnu ingen aftaler med foredragsholder, og skulle nogen af jer have et emne til foredragsholder, hører vi gerne fra jer.

Med dette nummer af Curious udsendes kontingentopkrævning for det kommende år. Vi håber, I alle har lyst til fortsat at være med. Bestyrelsen ønsker vores medlemmer en rigtig god jul og et godt nytår og på gensyn i 2023.

Anton Petersen

Formand CANUSA



*Af Anton Petersen,
Formand CANUSA*



FRA KOLLEGIUM TIL MUSEUM – 30 ÅR I DICKSON



Venskabsforeningens Rejsefond har i 2022 valgt at give et større tilskud til Danish Canadian National Museum i anledning af museets 30-års jubilæum. Nedenstående beretning om museets historie og et par af stedets attraktioner er hentet fra museets nyhedsbrev.

Uddannelse af børn og unge var vigtig for de tidlige beboere i Dickson og omegn. Den første High School undervisning i området fandt sted i den danske Bethany Lutheran Church i Dickson, men faciliteterne var ikke tilstrækkelige. Drengene blev indkvarteret hos familier tæt på kirken. Det var ikke passende for piger, så kun få af dem fik muligheden for at komme i High School. Pastor Paul Nyholm, fra Dickson Lutheran Church, foreslog at bygge et sted, hvor pigerne kunne bo, mens de gik på High School. Ideen fik tilslutning og den tidligere præst, N. Bentsen, donerede fem hektar jord mindre end en kilometer fra Dickson. En High School forening kom til at stå som ejer af ejendommen og en dansk arkitekt, Holm-Miller, udarbejdede tegningerne og overvågede byggeriet. Takket være frivillig arbejdskraft kostede byggeriet kun 1.500 CAD, men det var en mindre formue i de hårde tider i 1930'erne, som High School foreningen ikke magtede. Carl Christiansen, den lokale butiksbestyrer, lånte foreningen pengene. Bygningen blev indviet i 1933, og de første tolv piger flyttede ind. Der var fire soveværelser ovenpå og et køkken og spisestue i stueetagen. Indendørs badeforhold var en uoverkommelig luksus, så pigerne måtte nøjes med et udhus, ligesom de gjorde derhjemme. En brændeovn opvarmede bygningen. Træmøbler blev fremstillet lokalt. Penge var knappe for alle, og luksus var der ikke meget af. Pigerne delte værelser og senge. Til tider boede der op til 18 piger på Kollegiet.



Pigerne medbragte deres eget sengetøj og håndklæder og vaskede tøj i en vaskebalje i kælderen eller tog det med hjem i weekenden. Leveomkostningerne på kollegiet var rimelige, da pigerne måtte hjælpe med forskellige gøremål. I 1935 blev gymnasieklasserne flyttet fra den danske lutherske kirke til Kollegiet. Et enkelt værelse fungerede som spisestue og klasseværelse. Til morgenmad og aftensmad blev skrivebordene stillet på en lang række og dækket med voksdug. Efter at eleverne, husmor og kok, var færdige med at spise deres måltider, blev skrivebordene sat på plads igen til undervisningen. Middagen var en sandwich indpakket i vokspapir, som hver pige havde tilberedt ved bordet efter morgenmaden.

I 1938 blev Dickson High School bygget mindre end en kilometer fra sovesalen. Bygningen vendte tilbage til sit oprindelige for-





mål, "A Home Away from Home" for pigerne. Da drengene også kunne spise på kollegiet, var der ofte 24 eller flere mennesker samlet til et måltid. I 1956 kom skolebusser til ejendommen, og bygningen holdt op med at være en sovesal, da pigerne nu kunne bo hos deres familier og stadig modtage en gymnasieuddannelse.

Ejendommen blev solgt til farmerfamilien Kure, der forskønnede ejendommen og kaldte den "Wildwood Manor" og boede der indtil 1975. Den næste ejer, Avu Koskella, beholdt kun ejendommen i et år, før han solgte den videre til familien Brinson. Brinson-familien lavede mange renoveringer og tilføjede en bygning og lavede en smukt anlagt gård. Netop da familien Brinson var klar til at sælge ejendommen, ledte Danish Canadian National Museum Society efter et sted til museet. Det gamle Verbena kollegium var perfekt på grund af sin betydning for det danske samfund i området. Den 23. oktober 1993 modtog Danish Canadian National Museum Society

officielt skødet på ejendommen til en pris af 150.000 CAD. Brinson-familien blev boende som lejere indtil 1998, hvor de flyttede til det nærliggende Spruce View. Siden 1998 har Det Danske Canadiske Nationalmuseum foretaget mange ændringer både på ejendommen og på grunden. Det har kun været muligt takket være store pengedonationer og utallige timer med frivilligt arbejde. Takket være frivillige og donorer har ejendommen nu fået karakter af en smuk dansk have. Verbena-kollegiet rummer nu mange udstillinger, som fortæller om danske immigranternes historie i Canada.

Den rummer også Saga Café, hvor man kan nyde dansk smørrebrød og kager og købe danske souvenirs i Saga Gaveshop.

En dansk kirke

En miniatureudgave af en typisk dansk 1100-tals landsbykirke kan findes i smukke omgivelser ved den lille sø. Inspiration og sponsorering af denne lille kirke kom fra Ole og Hanne Jensen fra Scarborough, Ontario. De bad om at få kirken navngivet "Dagmar Pionerkirken", efter dronning Dagmar (1189 - 1212), Valdemar Sejrs unge dronning, der ligger begravet i Skt. Bendts Kirke i Ringsted. Bendt Husted tegnede kirken og



Foto er fra museets hjemmeside.

ledede også en dygtig gruppe museumsfrivillige under byggeprocessen. Kirken er indviet; derfor kan vielse og dåbsceremonier holdes her i kirken. Det er en lille kirke med



plads til 24 personer. Skikken med at hænge en kopi af et sejlskib i danske kirker kom over havet med immigranterne til Canada. Det smukke skib, der er afbildet her, hænger i Dagmar Pionerkirken. Traditionen tro er skibet ophængt midt i kirken ved hjælp af ståltråd med skibets stævn pegende mod alteret. Det siges, at der i Danmark hænger mere end 1.000 skibe i forskellige kirker.

Også kirkeklokken har en interessant historie. Bendt Husted erhvervede klokken, som havde været på et skibsværft. Klokken var tilfældigvis en klokke fra et forlist skib og var af en passende størrelse til den lille kirke. Det virkede passende, at en skibsklokke skulle hænge i Dagmar Pionerkirkens lille klokketårn i betragtning af historien om de mange skibe, der hænger i talrige danske kirker. Glasmosaikvinduerne er lavet af dansk-canadiske Carl-Ove Andersen.

En særlig symaskine

Symaskinen blev bragt til Canada af Inger Kristine Jensine Christensen Mørck (kendt som Christine), da hun som 20-årig kom til Canada for at hjælpe sin søster Anna, der boede i Goodlands, Manitoba, og havde frygtelig hjemve. I foråret 1909 blev Lars Kristian Mørck (Chris Morck) præsenteret for den unge Christine, og han spurgte hende, om hun var kommet helt fra Danmark alene, hvortil hun svarede: "Åh nej! Jeg tog min symaskine med." I 1903, da Christine var 16, havde hun tjent penge til at købe symaskinen ved at malke køer i Danmark.



Christine var en fantastisk syerske og var i stand til at sy alt uden et mønster. Hun kunne se på et billede i Eatons katalog og derefter være i stand til at sy tøjet. I mange år under depressionen, da tøj var for dyrt, syede hun forklæder, slips og undertøj af melsække. Chris og Christine blev gift i 1909 og efter landbrug i Goodlands, Manitoba og Glen Ewan, Saskatchewan, flyttede de til et mindre sted i Dickson, hvor de opfostrede 10 børn.

Symaskinen beholdt familien, indtil den blev doneret til Det Danske Canadiske Nationalmuseum af Chris og Christines barnebarn Sharon Thesberg, der døde 9. juli 2010.

Morck-familien har været involveret i involveret i museet siden før dets start. Esther (Morck) Thesberg var en af de oprindelige "drømmere", der sammen med Helen Lewis havde en vision, der førte til etableringen af Danish Heritage Society of Dickson, som købte Dickson Store for at gøre det til det museum, det er i dag. Esther blev overbevist af Rolf Buschardt Christensen fra Danish Federation om at etablere et nationalt museum for dansk canadisk arv og historier.

Esther døde i 1992. Siden har flere medlemmer af Morck familien deltaget i såvel bestyrelse som daglig ledelse for The Danish Canadian National Museum.

TIL FROKOST I DICKSON



Som i Hollywood har også Danish Canadian National Museum i Dickson, Alberta sin Walk of Fame. Det opdagede vi i 2018, hvor vi på vej mod lufthavnen i Edmonton fra Calgary besluttede, at det var nu, vi ville besøge det danske udvandrer museum, som vi igennem mange år havde hørt og læst om i forbindelse med arrangementer i CANUSA. Vi ville gerne opleve egnen, hvor mange danske emigranter havde slået sig ned mange år tilbage.

Vi ankom en varm sommerdag, og der var flere turister, der havde fået samme ide som os. Vi gik først ind i huset, der rummer museet. En del af værelserne er møbleret, og på væggene hænger malerier og broderier med motiver fra Danmark, samt fotos og tekster, der fortæller om stedets historie.

Omkring museet er der anlagt en fin have med en miniaturemodel af en dansk landsbykirke, et vandløb med en bro over, og i en træbygning er en model af et lille vikingskib udstillet. Ude i en sø er Den lille Havfrue anbragt på en stor sten.

Og så var det, at vi stødte på Dickson Walk of Fame. I græsset er der lagt et "fortov" med navnene på de personer, der har givet donationer til museets opførelse, eller på anden måde hjulpet med til museets tilblivelse. Vi lagde især mærke til flisen med CANUSA's stifter Gunnar Kristensens navn. Gunnar var i mange år tilknyttet museets bestyrelse som Danish Representative og besøger museet, hver gang han er i Canada. Det blev også til et besøg i denne sommer, hvor Venskabsforeningens Rejsefond har doneret 30.000 CAD til museet.

Efter havevandringen gik vi indenfor igen for at spise frokost i Saga Cafe. Vi valgte dansk smørrebrød, og det var, ligesom i Solvang, Californien og Elk Horn kendt fra brødrene Prises tv-programmer, dansk madkultur med et twist.





Saga Cafe


MENU







<p>SMØRREBRØD (OPEN FACE SANDWICH) Smørrebrød served with your choice of side salad.</p> <p>REJE (SHRIMP) \$14.00 Green leaf lettuce, dill mayo, shrimp, onion sprouts, garnished with a twist of lemon slice on French bread.</p> <p>LEVERPOSTE (LIVER PASTE) \$12.00 Liver pate, beets, fried onion, horsersdith, sprouts, garnished with cucumber slice, served on rye bread.</p> <p>SILD (HERRING) \$12.00 Pickled herring, curry mayo, green leaf lettuce, onion, sprouts, garnished with a twist of lemon slice, on rye bread.</p> <p>ÆG SALAT (EGG SALAD) \$12.00 Sliced boiled egg, green leaf lettuce, remoulade, sprouts, garnished with a cucumber slice, served on rye bread.</p> <p>SPEGEPØLSE (SALAMI) \$12.00 Green leaf, mayo, salami, peppers, crispy onions, sprouts, garnished with cucumber slice, served on rye bread.</p> <p>RULLEPØLSE (ROLLED SPICED PORK) \$12.00 Spiced pork, remoulade, crispy onions, green leaf lettuce, peppers, garnished with cucumber slice, served on rye bread.</p> <p>RØD PØLSE (DANISH HOT DOG) \$9.50 Red Danish wiener, in a hot dog bun, with remoulade sauce and onion crisps on top, served with a sliced pickle on the side. Your choice of side salad.</p>	<p>SIDE SALAT</p> <p>AUGURKESALAT (CUCUMBER SALAD) \$4.00 Thinly sliced cucumbers in a sweet and sour vinaigrette.</p> <p>RØDKÅL (RED CABBAGE) \$4.00 Boiled red cabbage in a vinaigrette.</p> <p>SEASONAL SALAD \$4.00 Ask your server for details</p> <hr/> <p>HØNESEKØD SUPPE (CLEAR SOUP) \$7.00 Our famous soup with meatballs, dumplings, and vegetables. Served with a slice of white bread on the side.</p> <hr/> <p>DESSERTS</p> <p>TRADITIONAL ÆBLESKIVER SERVING OF 5 \$8.00 Traditional spherical Danish pastry. Served with a side of seasonal berries and icing sugar. Ask your server if there are any specials today.</p> <p>RISALAMANDE (RICE PUDDING) \$8.00 Traditional rice pudding with cherry sauce and almond slices on top.</p> <p>KRANSEKAGE \$8.00 A traditional Danish wedding cake, served as a finger sized cookies.</p> <p>ÆBLEKAGE (APPLE CAKE) \$8.00 Layers of bread crumbs and apple sauce, served with whipped cream on top.</p>
--	---

KIDS MENU

Juice box included with both meals



 <p>HOT DOG \$7 Add ketchup or mustard. Served with chips and cookies.</p>	 <p>GRILLED CHEESE SANDWICH \$7 Add ketchup or mustard. Served with chips and cookies.</p>
 <p>ÆBLESKIVER \$5 3 Pieces</p>	

POW WOW



POW WOW stod der med store bogstaver på et mindre billboard i vejsiden ved TsuuT'ina Nation Rodeo på Highway 22 med tilnavnet Cowboy Trail vest for Calgary i nærheden af Red Wood Meadows. Vi var ikke et øjeblik i tvivl – her måtte vi dreje ind på det græsdækkede parkeringsareal omkranset af levende hegn. Hvad der ventede os, havde vi kun en svag anelse om.

Første gang jeg stiftede bekendtskab med ordet powwow var til et bestyrelsesmøde i CANUSA, hvor tidligere bestyrelsesmedlem Kirsten Okholm fortalte om dansefesten, der hører til traditionen blandt First Nations i Nordamerika, og om en dansk kvinde, der arrangerede powwows i Danmark – kunne det måske være et emne for et arrangement i vores forening? Vi undersøgte mulighederne, men det blev af forskellige årsager ikke til noget, men min nysgerrighed var blevet vakt.

Nu stod vi så her under åben himmel i Canada med muligheden for at opleve et powwow inden for rækkevidde. Vi var egentlig bare på tur ud i det blå fra vores base på et lufthavns-hotel i Calgary. Vi plejer at køre fra sted til sted hver dag, men var blevet enige om, at vi ville køre rundt i området og se, hvad der skete. Et kik på landkortet, og vi lod os lokke af det besnærende "Cowboy Trail" og vi blev ikke skuffet.

TsuuT'ina Nation Rodeo og Powwow

På parkeringsarealet tilhørende TsuuT'ina Nation Rodeo var der parkeret pickup trucks, små og store familiebiler, autocampere, hestetransportere og så nu også vores lille lejebil. Vi steg ud og tog kameraet i rygsækken og fulgte stien ind til, hvad der viste sig at være en stor åben græsbevokset plads med

en meget stor overdækket manglekantet arena, der var åben i siderne, men med tribuner hele vejen rundt langs yderkanten.

Store tipier med smukke farvestrålende mønstre var opsat i en cirkel på pladsen. Der var boder, hvorfra der blev solgt traditionelt kunsthåndværk, men fra andre boder blev der også solgt slik og tingel-tangel, som vi kender det fra vores hjemlige markedspladser. For de sultne var der råd at hente. Fra adskillige foodtrucks blev der solgt streetfood, der så rigtig indbydende ud.

Voksne og børn klædt i sommertøj gik rundt og snakkede og hyggede sig i hinandens selskab. Det virkede som en familiefest med stor gensynsglæde.

Powwow Drum Grups

Inde fra den store træarena lød der trommerytmer og sang, og vi gik ind for at se, hvad der foregik. På scenegulvet sad tre dommere meget koncentreret om at bedømme forskellige gruppers musikalske præstationer på trommer og sang.

Traditionelt består grupperne primært af fire til 12 mænd, der slår en fast rytme på trommer, mens de synger en sang ledet af en forsanger. Sangen starter i den høje ende af det vokale register og herefter bliver toner-







ne dybere og ved sangens slutning gentager forsangeren sangen. Sangen bliver som regel gentaget fire gange og varer cirka fem minutter.

Kvinder deltager som korsangere. De står bag mændene og synger en oktav højere på bestemte dele af sangen.

Med tiden er der opstået rene kvindegrupper og grupper bestående af både mænd og kvinder, og disse grupper er visse steder blevet accepteret på lige fod med de traditionelle mandegrupper.

Rodeo

Vi gik lidt væk fra markedspladsen og opdagede, at der, gemt bag noget bevoksning, lå et rodeoanlæg, hvor rytterne var i gang med at varme deres heste op til dagens rodeo. Vi kiggede lidt på det, der var i gang på banen, men der var ingen andre tilskuere, da rodeoet først fandt sted senere på dagen. Dette rodeo er en del af det årlige powwow og giver navn til området, der er en del af Tsuut'ina Nations reservat.





Stolte mennesker og smukke dragter

Tilbage på markedspladsen begyndte der at møde flere og flere mennesker op. Fra alle hjørner af pladsen og ud af alle tipierne mødte deltagerne frem klædt i smukke indianerdragter og for mændenes vedkommende med imponerende hovedprydelser. Jeg blev fuldstændig paf og benøvet. Jeg tror, at det, der vældede op i mig, var barndommens fortællinger, film og historier om indianere, historier og billeder, vi har givet videre til vores børn – og pludselig var det hele lyslevende foran os.

Væk var armod, misbrug og fattigdom, som vi har oplevet i reservaterne i både USA og Canada. Her oplevede vi stolte, glade mennesker, der mødte hinanden for at fejre deres kultur og holde deres traditioner i hævd.

Lige pludselig gik det op for os, at det, der skete omkring arenaen, var starten på The Grand Entry, og vi skyndte os ind i arenaen for at komme på plads på tilskuerpladserne.

Grand Entry

Powwow var oprindeligt en spirituel ceremoni for medicinmænd og andre spirituelle ledere. I sin nuværende form, der stammer fra ca. 1920'erne, er powwow en begivenhed, der hylder indianernes spiritualitet, fællesskab og identitet både personligt og kulturelt. Det foregår bl.a gennem dansekonkurrencer, sang og musik, samt dragter og mad.



Udenfor indgangene stillede deltagerne i de flotteste dragter og med faner op på række i orden efter tilhørsforhold til en stamme, og dansede ind fra alle indgange rundt i cirkler, så arenaen til sidst var helt fyldt med både børn og voksne. Hver deltager havde et deltagernummer hæftet på sin dragt.

Fra podiet bød ceremonimesteren velkommen til alle deltagerne og også til os tilskuere. Han sagde bl.a, at man meget gerne måtte fotografere deltagerne, mens de dansede, men at det ikke var tilladt at fotografere under selve ceremonien, der er hellig. Under Den hellige Ceremoni stod deltagerne helt stille og lyttede, mens der blev holdt en tale, som vi desværre ikke forstod.

Calgary Fotoclub

Jeg stillede mig i udkanten af menneskemængden med mit kamera i hånden, og vidste ikke helt, hvordan jeg skulle forevige disse øjeblikke.

Måske har jeg stået og set lidt fortabt ud, for pludselig henvendte en kvinde, bærende på et kamera med en meget stor linse og en rygsæk, som viste sig at være fyldt med fotoudstyr, sig til mig og spurgte, om jeg også var medlem af Calgary Fotoclub. Medlemmer af Calgary Fotoclub var mødt talstærkt op med imponerende fotoudstyr. Forståeligt, for her var virkelig uendelig mange motiver.

Da hun fandt ud af, at jeg var turist fra Danmark, tilbød hun mig, at jeg kunne følges med hende, så hun kunne vise mig, hvordan jeg skulle henvende mig til de mennesker, jeg kunne tænke mig at fotografere, og ikke bare "skyde løs" uden tilladelse. Den mulighed hun gav mig, er jeg meget taknemmelig for, og det lykkedes mig at overvinde min betænkelighed og kontakte nogle af deltagerne med øjenkontakt og nogle få fagter, og jeg fik aldrig et nej men kun smil og venlighed.

Powwow er også til for at udbrede kendskabet til det oprindelige folks kultur.



Kilder: Nationalmuseets hjemmeside, The Canadian Encyclopedia, Tsuut'ina Nation

BRAT MØDE MED ROCKY MOUNTAINS



I begyndelsen af august 2016 var vi nået til feriens næstsidste dag. Vi havde overnattet på The Crossing Resort mellem Banff og Jasper og drukket morgenkaffen dér med den allersmukkeste udsigt til bjergene. Nu fortsatte turen ad Icefields Parkway mod Jasper i nord. Forude ventede Athabasca Gletsjeren, men turen skulle nydes indtil da. Det var 17 år siden, vi sidst var kørt gennem dette område, så vi havde travlt med at suge indtryk til os.

Snart var det et fascinerende lys på klipperne, så et vandfald, hvor vi måtte ud af bilen for at få et par billeder. Zita gik lidt i forvejen, jeg så derfor ikke lige, hvor hun kom ned på flodbredden. I stedet begyndte jeg at gå ned ad de løse småsten. Dårligt havde jeg sat min fod på skråningen, før jeg lå så lang, jeg var. Fortumlet kom jeg på benene og sagde: "Jeg er klar". Da Zita vendte sig om fik hun dog et lidt andet indtryk, for blodet løb ned af mit ansigt, og brillerne stod ikke til at redde.

Frisktappet kildevand kan gøre underværker, så jeg blev vasket ren og satte mig ind i bilen. Ingen andre stoppede op, og Zita konstaterede, at der ikke var nogen mobildækning. Tavst – med lige del koncentration og bekymring – kørte Zita de sidste 30 km til Visitor Centret ved gletsjeren. Da hun så skiltning mod nødtelefon, kunne hun ånde lettet op.

Ved bookingen af ture op på gletsjeren blev vi sat langt ned i køen, så jeg lige kunne sunde mig lidt. Zita benyttede lejligheden til at reparere på mig og fandt ud af, at Compeed kunne bruges andre steder end på fødderne. Turen op på gletsjeren blev en spændende og helt uforglemmelig oplevelse.

Vi nåede sikkert frem til Jasper, hvor vi skulle have den sidste overnatning inden hjemrejsen den følgende dag. Trods uheldet var jeg i stand til at køre en del af turen til Edmonton.

Først i toget mod Odense "konsulterede" jeg en læge, jeg kender. Han sagde god for den nødtørftige reparation, Zita havde foretaget.





CANUSA KALENDEREN

SPISNING OG FOREDRAG



📅 **Fredag den 27. januar 2023 kl. 18.30 - 21.30**

📍 **Vissenbjerg Samlingshus, Vestergade 8, 5492 Vissenbjerg**

📧 **Tilmelding på mail til post@canusa.dktlf./SMS: 4243 7347 (senest 20. januar 2023)**

💰 **Pris kr. 100 kr. for medlemmer og 125 kr. for ikke medlemmer**

Kl. 18.30: Middag

Kl. 19.30: Efter middagen: Når Alaska går i blodet – foredrag ved pensioneret major Bjarne Løgstrup Pedersen, der gennem sine 40 år i forsvaret har været udstationeret i bl.a. Cypern, det tidligere Jugoslavien, Serbien/Montenegro, Iraq, Kosovo og Georgien – alle flotte steder, hvis ikke blev, der var krig.

I 2009 sad han i bjergene i Kaukasus og besluttede sammen med sin hustru, at der måtte være fantastisk flotte steder, som det var muligt at besøge uden, at der var krig. Det endte med, at de tog en måned til Alaska i 2010, og siden har de været der i alt 8 gange – senest i juli 2022. Hver gang lige fantastisk.

Foredraget er en fortælling om, hvad der kan opleves på tur i Alaska både på og udenfor de almindelige veje, men pas på! Alaska har det – på magisk vis – med at gå i blodet.



GENERALFORSAMLING



📅 **Lørdag den 25. marts 2023 kl. 12.00**

📍 **Strib Fritids- og Aktivitetscenter, Ny Billeshavevej 1-3, 5500 Middelfart**

📧 **Tilmelding på mail til post@canusa.dk tlf./SMS: 4243 7347 (senest 20. marts 2023)**

Medlemmer er velkomne til generalforsamlingen uden tilmelding, men ønsker man frokost sker tilmelding på mail eller sms.

Dagsorden og program udsendes med næste nummer af Curious.